

# INDONESIË

A close-up portrait of a young child with a feathered headdress and a beaded necklace, looking slightly to the right. The child has dark skin and large, light-colored eyes. The background is blurred, showing green foliage and a thatched roof.

# TAMAN EDEN

## 21-DAAGSE RONDREIS

### VERTREKDATA

|         | van      | t.e.m.   | 2 persk. | 1 persk. |
|---------|----------|----------|----------|----------|
| 22 ID01 | 11.04.22 | 30.04.22 | € 7.690  | € 8.990  |
| 22 ID02 | 11.07.22 | 31.07.22 | € 7.990  | € 9.290  |
| 22 ID03 | 05.09.22 | 25.09.22 | € 7.690  | € 8.990  |
| 23 ID01 | 23.04.23 | 13.05.23 | € 7.690  | € 8.990  |

### PRIJS per persoon

### AANTAL DEELNEMERS

min. 10 | max. 15

■ voor programma zie andersdananders.be





# INDONESIË

## ZES EILANDEN EXPLORATIE

### Kalimantan (Indonesisch Borneo)

Verkenning van de jungle

Ontmoeting met de orang-oetan

### Oost-Java

Bromo Tengger National Park met prachtige panorama's

Prachtige vulkanen en zonsopgangen

Bezoek aan Ijen

### Flores

Uitzonderlijke natuurpracht

Bezoek aan Kelimutuvulkaan en veelkleurige meren

Kostbaar textiel en kunstzinnig geweven ikatdoeken

### Rinca en Komodo

Ontmoeting met prehistorische komododragen

Voetsafari's door heuvelachtige savanne

### Papua

Boeiende wandeltochten in het hooggebergte

Varkensfeest en oorlog bij de Danistammen

### Bali

Koningstempel Taman Ayun

## VOLPENSION

### Dag 1 BRUSSEL – JAKARTA (JAVA)

Vanuit Brussel vliegen we naar Jakarta, de hoofdstad Indonesië op het eiland Java.

### Dag 2 JAKARTA

Wanneer we aankomen in Jakarta rijden we naar het SWISS-BELHOTEL AIRPORT JAKARTA. Jakarta, het voormalige Batavia was reeds de hoofdstad onder de Nederlandse koloniale tijd. Hier werden de specerijen

van over de gehele archipel samengebracht en opgeslagen voor deze naar het westen werden verscheept. De Grote Durian zoals de stad is bijgenaamd is ondertussen uitgegroeid tot een metropool met ongeveer 12 miljoen inwoners! We dineren en overnachten in het hotel (D)

### Dag 3 JAKARTA – PANKALAN BUN – KUMAI (KALIMANTAN)

Met onze ontbijtbox onder de arm maken we ons klaar voor de vlucht naar Pankalan Bun, een klein stadje in het centrale deel van Kalimantan. Kalimantan is de naam voor het Indonesische deel van het eiland Borneo. Na een korte rit komen we aan bij het haventje van Kumai, aan de monding van de gelijknamige rivier. We gaan aan boord van een typische Indonesische boot of klotok, en varen door het oudste regenwoud ter wereld naar het Tanjung Puting Nationaal Park. Met een beetje geluk spotten we langs de oevers van de rivier krokodillen, neusapen, langstaartmakaken en tropische vogels waaronder de neushoornvogel. Na de lunch maken we voor het eerst kennis met 'de man van het woud': de orang-oetan. Bij het voedingsstation van Tanjung Harapan ontmoeten we de half wilde mensapen van dichtbij. Het is een echte belevenis om te zien hoe deze gerehabiliteerde dieren tevoorschijn komen en behendig langs de takken van eeuwenoude bomen slingeren. Vol bewondering kijken we toe hoe ze op enkele meters van ons smullen van hun maaltijd. We dineren en overnachten in de eenvoudige RIMBA LODGE, te midden van het nationale park. (O,L,D)

### Dag 4 KUMAI: TANJUNG PUTING NATIONAAL PARK

We starten de dag met een ontbijt. Via de kronkelende rivier varen we de diepe jungle in. We trekken naar het bezoekerscentrum van Pondok Tanggui. In deze rustige omgeving krijgen de orang-oetans melk en bananen voorgeschoteld. Tegelijkertijd leren ze om in het oerwoud hun basisvoedsel, zoals bladeren en vruchten, te zoeken. We genieten van onze lunch klaargemaakt op onze klotok. Diep in de jungle bereiken we Camp Leakey, genoemd naar Louis Leakey, een onderzoeker die het evolutionaire verband tussen mens en mensaap wilde aantonen. Hij deed dit samen met Dian Fossey, Jane Goodall en Biruté Galdikas. Laatstgenoemde verricht hier tot vandaag de dag onderzoek. Aan de steiger worden we opgewacht door enorme mannetjesapen met hun indrukwekkende wangzakken en moeders met baby's. In deze rustige, natuurlijke omgeving wordt het oorspronkelijk dieet van deze roodharige

apen aangevuld met vruchten, melk en knollen. Velen werden hier als baby ondergebracht en worden langzaam terug gerehabiliteerd. Na deze unieke ervaring keren we terug naar de lodge voor ons diner en de overnachting. (O,L,D)

### Dag 5 KUMAI – SURABAYA – BROMO (JAVA)

Na het ontbijt genieten we een laatste keer van de prachtige omgeving. Door enorme bosbranden in 1997 en 1998 werd een groot deel van het woud vernietigd. Daarom nemen we nu deel aan het heraanplantingsproject, zodat ook wij iets bijdragen aan het herstel van dit unieke regenwoud. Na een deskundige uitleg van de ranger kan ieder van ons een zaailing naar keuze planten. Iets verderop bezoeken we Sekonyer, het dorpje waar de Dajaks wonen en dat zich in de jaren 70 moest verplaatsen net buiten de grens van het nationale park. Na de lunch rijden we vanuit Kumai naar Pangkalan Bun en nemen we onze vlucht naar Surabaya. Na onze aankomst rijden we naar het Bromo Tengger Semeru Nationaal Park waar we dineren en overnachten in het stijlvolle PLATARAN BROMO. (O,L,D)

### Dag 6 BROMO TENGGER SEMERU NATIONAAL PARK

De Bromovulkaan is misschien wel de bekendste vulkaan van Indonesië. Het is de heilige berg van de Tengerrezen, een volk uit het omliggende gebergte dat er elk jaar tijdens een ceremonie een zoenoffer brengt. Mensen komen samen op de rand van de berg en werpen groenten, fruit en bloemen in de krater. We staan vroeg op en rijden naar een uitzichtpunt vanwaar we de prachtige zonsopgang boven dit eindeloze landschap bewonderen. In de verte zien we de hoogste vulkaan van Java, de Semeru, boven het landschap uittorenen. Onze ontbijtbox, klaargemaakt door het resort, verorberen we met een warm soepje in een van de vele lokale eetkraampjes. Daarna rijden we over de zandzee tot aan de voet van de Bromo. Te paard beklimmen we het laatste stuk tot aan de kraterwand waar we opnieuw en deze keer van heel dichtbij genieten van dit schitterend natuurfenomeen. We lunchen in het Plataran Resort. Na een korte siësta op de kamer ontmoeten we de lokale landbouwers op hun velden. Aangelegd op de schaduwwijke heuvels voorzien deze plantages hen van een variëteit aan groenten en kruiden. We maken de handen vuil en helpen de mensen even mee. We leren hoe zij hun gewassen kweken met traditionele technieken

# TAMAN EDEN

en materiaal. Nadien genieten we van de vruchten van hun werk en ontspannen in een van hun hutten ter plaatse. Diner en overnachting in het PLATARAN BROMO. (ontbijtbox,L,D)

## Dag 7 BROMO – IJEN NATIONAAL PARK

Na een uitgebreid ontbijt rijden we naar het treinstation en nemen we de executive trein met bestemming Banyuwangi. Het uiterste oostelijke puntje van Java kent een koel klimaat, uiterst geschikt voor koffieplantages die voor het merendeel nog werden aangelegd tijdens de Nederlandse kolonisatie. Banyuwangi is bovendien onze uitvalsbasis voor een bezoek aan de Ijen vulkaan en zijn zwavelontginning. In de vroege avond nemen we onze intrek in het IJEN RESORT. Diner en overnachting. (O,lunchbox,D)

## Dag 8 IJEN NATIONAAL PARK

Na een laat ontbijt brengen we een bezoek aan de plantages van Kaliklat. Hier komen we meer te weten over de teelt en verwerking van bergcultuurgewassen zoals koffie, cacao, kruidnagel, nootmuskaat en rubber. De plantage is 1.000 hectare groot en was oorspronkelijk eigendom van een Nederlands bedrijf tot het in 1957 in handen kwam van de huidige, Indonesische eigenaars. Vanaf het hoogste punt, zo'n 850 meter boven de zeespiegel, worden we getrekt op prachtige panorama's met zicht op Bali, De Blambangan Peninsula en de Zeestraat van Bali. We lunchen op de plantage en genieten van een vrije namiddag. We dineren en overnachten in IJEN RESORT. (O,L,D)

## Dag 9 IJEN NATIONAAL PARK – KUTA (BALI)

Ijen is een complex van stratovulkanen op de uiterst oostelijke top van het eiland Java. Kort na middernacht reizen we naar de Kawah Ijen vulkaan, het toneel van intensieve zwavelontginning die zwaar belastend is voor mens en milieu. 's Nachts zijn we getuige van een uniek fenomeen waarbij blauwe vlammen in de krater branden. Deze ontstaan door zwavelgassen die aan hoge temperaturen ontsnappen uit de scheuren van de rotsen. Eenmaal afgekoeld wordt de zwavel felgeel. Bij zonsopgang zien we vanop de kraterwand het prachtige turkooizen kratermeer, het meest acidische meer ter wereld. Na deze uitzonderlijke ervaring keren we terug naar het hotel voor het ontbijt. Even later gaan we aan boord van de ferry die ons naar Bali, het Eiland der Goden, brengt. Een uurtje later komen

we aan en rijden we door tot in Kuta. We lunchen onderweg en dineren en overnachten in het ARYADUTA BALI. (O,L,D)

## DAG 10 BALI – ENDE - KELIMUTU

Na het ontbijt en een rustige ochtend worden we naar de luchthaven gebracht waar we de vlucht nemen naar Ende, de tweede grootste stad van Flores. Vanuit het vliegtuig ontdekken we een heel ander landschap. Ende is de vroegere thuishaven van de meest beruchte zeerovers van de kleine Sunda eilanden. De stad wordt omarmd door de vulkanen Meja en Ia. Langs diepe en steile dalen in het ruige landschap bereiken we het dorpje Moni. Moni is het centrum van het Lio-gebied dat vooral bekend staat om haar ikat kunst. Dit wordt ook voor ons het vertrekpunt voor een bezoek aan de Kelimutu vulkaan. We betrekken de kamers van de eenvoudige KELIMUTU ECOLOGE en genieten van het diner. (O,lunchbox,D)

## Dag 11 KELIMUTU

Vandaag staan we voor dag en dauw op. Na een deugdlozende koffie of thee brengt de bus ons tot aan de top van de vulkaan. De laatste meters klimmen we te voet tot aan het uitkijkpunt. De vulkaan is al lang uitgedoofd, maar rondom ontvouwt zich een fantastisch landschap. Door een gril van de natuur liggen er drie meren op de barre piek van 1.600 meter hoogte. De kratermeren van deze uitgedoofde vulkaan zijn vooral bekend omdat ze van kleur veranderen. Deze kleurwissel gebeurt op onvoorspelbare momenten en gaat dan ook gepaard met allerlei lokale legendes. Hoewel het verschijnsel wetenschappelijk gemakkelijk te verklaren is, wordt Kelimutu gehuld in mysteries. Geen wonder dus dat de lokale bevolking zich nog steeds gedwongen voelt om precies op deze plek voedseloffers te brengen. Na een korte klim naar het hoogste punt genieten we van een verbazingwekkend snelle zonsopgang. Na dit spektakel dalen we opnieuw af voor het ontbijt en een vrije ochtend. Na de lunch maken we een prachtige natuurwandeling langs de dorpjes, rijstterrassen en geurende kruidnageltuinen. We dineren en overnachten in de KELIMUTU ECOLOGE. (O,L,D)

## Dag 12 KELIMUTU – LABUAN BAJO

Met onze ontbijtbox rijden we naar de luchthaven en nemen we de vlucht naar Labuan Bajo, een vissersdorp aan de westkust van Flores. Labuan Bajo wordt onze uitvalsbasis voor een bezoek aan Komodo





# INDONESIË

Nationaal Park. Na de landing bezoeken we eerst de Batu Cermin grot die prachtig verlicht wordt door de weerkaatsing van de binnenvallende zonnestralen op de kloofwanden. Na onze lunch in een lokaal restaurant verkennen we de markt en het dorpie. Nadien nemen we onze intrek in het luxe PLATARAN KOMODO RESORT voor de komende twee nachten. We dineren en overnachten in het resort. (ontbijtbox,L,D)

## Dag 13 LABUAN BAJO: KOMODO NATIONAAL PARK

Na een vroeg ontbijt vertrekken we bij zonsopgang en varen we door een adembenemend zeelandschap voorbij grillig gevormde eilandjes die volstrekt onbewoond zijn. Langs minuscule vissersdorpjes die tegen de eilandjes vastgekleefd lijken, varen we het Komodo Nationaal Park binnen. Onder begeleiding van een ranger gaan we op zoek naar de reuzenvaranen die al van voor hun ontdekking tot de verbeelding van de autochtone bevolking spraken. Jarenlang vormen ze de inspiratie voor tal van mythen waarin draken de hoofdrol spelen. Tijdens een boeiende wandeling genieten we van een overweldigend uitzicht op de zeestraten van de eilanden rondom. Bovendien zullen we de Indo-dino's kunnen bekijken in hun natuurlijke habitat, terwijl de parkwachters er waakzaam op toezien dat we niet te dicht in de buurt komen. Op het menu van de komodovaraan staan naast levende prooien ook kadavers van groot wild die ze eerder gedood hebben met hun giftige beten. Jaarlijks wordt het aantal komodovaraanen nauwlettend geteld op 29 verschillende locaties. Ondanks hun status van kwetsbare diersoort blijft hun aantal tegenwoordig stabiel. We genieten van een picknicklunch in de cafetaria van de rangers. We nemen ook even de tijd om te gaan snorkelen aan het bekende Pink Beach waar we ons verbazen over de rijke onderwaterwereld. Na dit avontuur varen we terug en genieten we van een prachtige zonsopgang boven de Floreszee. We dineren en overnachten in het resort. (O,picknicklunch,D)

## Dag 14 LABUAN BAJO – DENPASAR (BALI) – JAYAPURA (PAPUA)

We starten de dag met een heerlijk ontbijt. We genieten van enkele vrije uurtjes en een lunch vooraleer we naar de luchthaven rijden voor een vlucht naar Denpasar. Na aankomst op de luchthaven van Ngurah Rai rijden we naar het ARYADATU BALI waar we dineren. We hebben enkele kamers ter beschikking om ons op te frissen voor we naar de luchthaven rijden. Daar wacht het vliegtuig voor onze nachtvlucht naar Papua. (O,L,D)

### KOMODOVARAAN (*Varanus Komodoensis Ouwens*)

*De komodovaraan is de grootste hagedis ter wereld. Zijn scherpe kaken met naar achter gerichte tanden, messcherpe klauwen, loopsnelheid van 20 kilometer per uur en krachtige staart zijn gevaarlijke wapens. Maar het dodelijkst zijn de gifklieren: die maken zijn beten fataal. Lange tijd werd gedacht dat de bacteriën in zijn speeksel (een gevolg van het eten van rottende kadavers) zijn slachtoffers een fatale bloedvergiftiging bezorgden. Pas in 2009 werd duidelijk dat de komodovaraan over goed ontwikkelde gifklieren beschikt die een grote rol spelen bij het doden van een prooi. Waarom deze varaan alleen maar voorkomt op Komodo, Rinca en Padar en de mannetjes de vrouwtjes met een ratio van 3,4/1 overtreffen, blijft een mysterie. Het feit dat hun vlees en huid geen handelswaarde heeft, is tot hiertoe hun redding gebleken.*

## Dag 15 JAYAPURA (PAPUA) – SENTANI

We komen 's ochtends aan in Jayapura (met tussenlanding). Na aankomst in Sentani Airport wachten onze taxi's ons op en rijden we richting het gelijknamige meer. Vanuit de kleine haven van Yahim maken we een ontspannende boottocht op het grote Sentani-meer. We bezoeken een van de kleinere eilandjes, Asei, en maken er kennis met een kunstzinnig en zeer lief volk dat opvallende en charmante Melanesische gelaatstrekken heeft. We lunchen in een lokaal restaurant aan de oevers van het meer. Het universiteitsmuseum Cendrawasi herbergt de privécollectie van primitieve kunst van Michael Rockefeller die in 1961 verdween in het gebied van de Asmat en naar alle waarschijnlijkheid werd opgegeten door dit koppensnellende kannibalistische volk. We leren Jayapura van dichterbij kennen met onder meer zijn vismarkt en zijn uitkijkpunt over de baai. We dineren in een lokaal restaurant en overnachten in het comfortabele HOREX HOTEL. (L,D)

## Dag 16-17-18 SENTANI – WAMENA

In de vroege ochtend nemen we de eerste beschikbare vlucht over het Rouffaer- en Mambramo-bekken naar Wamena, gelegen in de Baliemvallei op 1.600 meter hoogte. Zodra we het vliegtuig verlaten, stappen we een andere wereld binnen die velen onder ons

voorgoed verloren hadden gewaand. Het stadje Wamena dat we als eerste verkennen is slechts een paar straten groot, maar vormt toch het regionale centrum voor een gebied dat pas enkele tientallen jaren geleden ontdekt werd en nog altijd relatief geïsoleerd is van de buitenwereld. We lunchen in een lokaal restaurant. Een eerste wandeling net buiten Wamena geeft ons al een goede indruk van de unieke natuur en vriendelijke bevolking. Bij de check-in in THE BALIEM VALLEY RESORT op 2.000 meter hoogte staat ons nog een leuke verrassing te wachten. Het uitzicht over de vallei vanuit onze bungalows, opgebouwd in traditionele Honi stijl, doet de ruwe rit naar deze ligging snel vergeten. De komende dagen maken we in de weidse vallei mooie wandelingen en bezoeken we traditionele dorpjes. We maken een onvergetelijk varkensfeest mee waarbij de Dani in traditionele outfit een waar feestmaal voor ons organiseren. Tijdens het verblijf in Wamena zijn alle maaltijden inbegrepen (1snackontbijt,20,3L,3D)

## Dag 19 WAMENA – DENPASAR (BALI)

Na een vroeg ontbijt verlaten we de Baliemvallei op dezelfde manier als we gekomen zijn. Een spectaculaire vlucht brengt ons terug naar de kust en de bewoonde wereld. Na de overstap in de luchthaven van Sentani maken we ons klaar voor de vlucht naar Bali. Aan boord krijgen we een snacklunch. Bij aankomst in Denpasar keren we terug naar het ARYADUTA waar we na enkele vrije uurtjes dineren en overnachten. (O,snacklunch,D)

## Dag 20 DENPASAR (BALI) – BRUSSEL

Na ons ontbijt rijden we naar het binnenland voor een bezoek aan de Koningstempel van Taman Ayun die ons toont hoe belangrijk het hindoeïsme hier is. Gebouwd tijdens de gouden eeuw van de Raja dynastie van Mengwi, in 1634, laat dit omvangrijke en rijk versierde tempelcomplex met haar prachtig park nog steeds een diepe indruk achter op haar bezoekers. Na de lunch in een lokaal restaurant keren we terug naar Kuta voor de check-out. Op het einde van de dag brengt de transfer ons naar de luchthaven van Denpasar voor onze vlucht naar Brussel. (O,L)

## Dag 21 BRUSSEL

We komen aan in Brussel.

### **DE BALIEMVALLEI**

De grootse Baliemvallei, 16 kilometer breed en zowat 60 kilometer lang, is omsingeld door dichtbegroeide bergen en is een van de laatste plaatsen ter wereld waar een volk overleeft in quasi neolithische omstandigheden. Er zijn geen wegen van de kust naar het binnenland. Verspreid in deze ruwe, bergachtige vallei liggen de dorpjes van de Dani, een groep die etnisch en raciaal in grote mate verschilt van de overige Indonesische volkeren. Ze behoren tot het negroïde ras en hebben een donkerdere huidskleur. In Wamena en omgeving word je voortdurend geconfronteerd met dit merkwaardige volk: de kleding van de mannen bestaat slechts uit een holim of peniskoker en soms kleuren enkele veren hun haartooi. Doordat 's nachts de temperatuur aanzienlijk daalt, smeren ze zich in met varkensvet en houtskool. Een ontmoeting op een van de afgelegen landwegen met een forse volwassen Dani met glanzende huid die bovendien de slag tanden van een everzwijn door zijn neus geboord heeft, zullen we nooit meer vergeten! Ondanks hun dreigend voorkomen zijn deze mensen uiterst zachtmoedig. Nergens anders krijgen we een vriendelijkere handdruk. De vrouwen dragen enkel een rok, volledig vervaardigd uit natuurlijke materialen, zoals varen of gras. Zij doen het zwaarste werk. We zien ze vaak op het veld met geknoopte nettassen op de rug waarin ze hun baby, varken en net geoogste knollen dragen. Soms hebben ze zich ingesmeerd met riviermodder als teken van rouw om een gestorven familielid. Een minder onschuldig middel om rouw uit te drukken is het amputeren van vingers van de vrouwelijke familieleden van de overledene, een gebruik dat officieel verboden, maar nog niet helemaal gebannen werd. Ook in de Baliemvallei, een fantastische wereld waar de moderne mens geconfronteerd wordt met zijn origine, rukt de beschaving op. Het zal niet zo lang meer duren voor ook deze primitieve samenleving en cultuur voorgoed verdwijnen...





# INDONESIË

## BELANGRIJK OM TE WETEN

- Tijdens deze rondreis door Indonesië ontdekken we ongekende en afgelegen gebieden waar we kennismaken met bijzondere natuurfenomenen. We leren fascinerende culturen kennen die op het punt staan te verdwijnen. We bezoeken plaatsen die geen of nauwelijks toerisme kennen en zorgen voor een onvergetelijke once in a lifetime ervaring. We boeten af en toe in aan comfort, maar de beloning is groot!
- Deelnemers aan deze reis dienen over een goede algemene conditie en mobiliteit te beschikken. Een sportieve instelling, een gezonde dosis humor en aanpassingsvermogen zijn vereist.
- Om het contact met de plaatselijke bevolking optimaal te laten verlopen, wordt deze reis lokaal begeleid door Indonesiëkenners.
- Het beschreven programma en de vermelde hotels kunnen altijd gewijzigd worden naargelang plaatselijke, logistieke en weersomstandigheden. Reizen in dergelijke afgelegen gebieden vragen flexibiliteit van alle deelnemers.
- Door aanpassingen in lokale vluchtschema's kan het programma wijzigen. Onze reisleid(st)er zal echter steeds, binnen de mogelijkheden, het programma aanpassen in het belang van de groep. De volgorde van de bezoeken kan veranderen zonder voorafgaande melding.
- Het maximum toegelaten gewicht voor de binnenlandse vluchten in Indonesië bedraagt 15 kilogram. De overige bagage kan worden achtergelaten in Denpasar.

## HOTELS

- Dag 2 JAKARTA**  
SWISS-BELHOTEL AIRPORT JAKARTA (\*\*\*\*/°°°°)  
[www.swiss-belhotel.com](http://www.swiss-belhotel.com)
- Dag 3-4 KUMAI**  
RIMBA LODGE (nvt/nvt)  
[www.ecolodgesindonesia.com](http://www.ecolodgesindonesia.com)
- Dag 5 BROMO**  
PLATARAN BROMO RESORT (\*\*\*\*/°°°°)  
[www.plataran.com](http://www.plataran.com)
- Dag 6-7 IJEN**  
IJEN RESORT (\*\*\*\*/°°°°)  
[www.ijenresortandvillas.com](http://www.ijenresortandvillas.com)
- Dag 8, 13, 18 KUTA (BALI)**  
ARYADUTA BALI (\*\*\*\*/°°°°)  
[www.aryaduta.com](http://www.aryaduta.com)
- Dag 9-10 MONI**  
KELIMUTU ECOLODGE (\*\*/°°)  
[www.ecolodgesindonesia.com](http://www.ecolodgesindonesia.com)
- DAG 11-12 LABUAN BAJO**  
PLATARAN KOMODO BEACH RESORT (\*\*\*\*\*/°°°°)  
[www.plataran.com](http://www.plataran.com)
- Dag 14 JAYAPURA (SENTANI)**  
HOREX HOTEL (\*\*\*/°°°)  
[www.horisonexpresshotels.com](http://www.horisonexpresshotels.com)
- Dag 15-16-17 WAMENA**  
THE BALIEM VALLEY RESORT (\*\*\*\*/°°°°)  
[www.baliem-valley-resort.com](http://www.baliem-valley-resort.com)

## INBEGREPEN

- Internationale vluchten in groepsklasse (economy class) van/ naar Brussel
- Binnenlandse vluchten in groepsklasse (economy class)
- Alle overnachtingen volgens programma
- Alle excursies en transfers volgens programma
- Alle maaltijden volgens programma (O=Ontbijt, L=Lunch, D=Diner)
- Alle fooien, inkomgelden en taksen (zoals geldig op 09.09.21)
- Gespecialiseerde Nederlandstalige reisbegeleiding
- Assistentie bij check-in op de luchthaven
- Reisbijstandsverzekering

## NIET INBEGREPEN

- Dranken en persoonlijke uitgaven (bijvoorbeeld souvenirs)
- Eventuele kosten voor paspoort en inenting
- In Papua wordt een extra fotografie-en filmkost aangerekend
- Annuleringsverzekering (4,75% van de totale reissom)
- CO<sub>2</sub> compensatie (in economy € 34,00 p.p., in business € 65,45 p.p.)

Gedetailleerde hotelinformatie op [www.andersdananders.be](http://www.andersdananders.be)

\*= officiële categorie Indonesië / °= beoordeling ADA

